

Las Sveas

För oss svensk- spanskor i Valencia som gillar att träffas och prata spansk-svenska om allt möjligt

I Cánovas med ett helt tjog av Sveor !

Väldigt trevlig söndagskväll i Cánovas med vin och tapas och ett helt tjog Las Sveas plus ett par små kotte-sveasar; Albert och Minea som känner varandra sedan tidigare. Några Las Sveas med småbarn träffas och gurglar ihop i centrala Valencia.

Ja, vi var så många att vi fick ha namnlappar, så att vi skulle komma ihåg vad vi heter. Bra idé Birgitta!! 😊



Kerstin, som numera bor i Portugal



Sara, Nina och Linda, numera Umeå

Inte bara småbarn utan riktigt ”gamla” vänner sammanstrålade denna gång med oss som saknat dem. Kerstin som bor i Portugal sedan sex år kom på Valencia-besök och valde precis rätta dagar för att kunna vara med på vår träff. Likaså Linda i nya jättesnygga glasögon, som annars håller till ända uppe i Umeå där hon är doktorand under ett antal år. Så himla roligt att träffas igen.

Lika kul att se många nya ansikten:

Emily Drameus som kom med lille Albert i fin keps bor alldeles runt om hörnet från restaurangen och fick barnledigt efter en stund och gick och lämnade lillen hemma hos pappa. Emily är uppväxt i södra Skåne, gift med polack, bor nu i Valencia och vet knappt vilket språk de ska välja när de pratar. Svenska, engelska och polska är hemspråken och därtill alltså spanska. Man kan få ont i huvudet för mindre.

Petra Byström var också ny hos oss och bor på Avenida de Francia, dit hon spänstade till fots medan några andra av oss tog bussen. Hennes mans jobb har fört henne hit för ett par år framåt. Petra har rötter på västkusten och i södra Lappland och känner till både Vilhelmina och Dorotea, vilket Britta noterade med särskild uppskattning.

Christina Llop kom t ex flygande (flygvärdinna Air Nostrum) och visade sig ha mamma som känner Nina sedan många år via konsulatet. Vi hoppas att mamma kommer med nästa gång. Även Christina talar skånska

Karin Elvby, hemmahörande i Växjö, bor nu längst ute i Patacona under några månader medan hennes man praktiserar som fotbollstränare i Torre Levante. Känner förstås därmed fotbolls familjen Björklund.



Christina, Petra, Karin



Mia med Minea, Emily med Albert



Diverse las Sveas och diverse tapastallrikar

Nu när vi har så många nya och som vi hoppas vill fortsätta att komma på våra träffar, tycker jag att vi ska låta dom få presentera sig. Ja precis som vi alla gjort när vi har anlänt som nya. Kan väl vara kul och få veta lite mer om varandra.

Vem vill börja? Christina med H ☺?! tar du nästa gång? 🙌

Och så ska vi försöka att välkomna er nästa gång också, det glömde jag precis! (Kajsa alltså). Ledsen...

Och vad säger ni om den 30 April nästa gång? Passar det och tycker ni det är ok där vi var? För dyrt? Ja jag tar gärna emot andra förslag! Vi är öppna för det.

Vår konsul hade ringt och skickat hälsningar till alla Las Sveas och visat intresse för att få Ikea att göra en lika trevlig Nationaldagsträff som de gjorde förra året. Vi håller tummarna för det och kommer med information så fort vi vet mer



Önskar er alla en riktigt Glad Påsk!!

Birgitta, Sara, Kajsa