

Sveriges Nationaldag på Ikea

Mina kära Sveor!

Skriver ner några rader från igår på Ikea - Valencia ,

Ikea bjöd på mingelafton för oss svenskar och det var riktigt mysigt och roligt att träffa er alla och även de vi inte sett på länge!! Som tex. Cristina vår f.d. kära "konsulinna" och Geni med familj , Lolo och många andra.

Rafael vår konsul hade bjudit in Eduardo Teixeira , som jobbar för Stockholmsmässan för att skapa kontakter för spanska och svenska företag www.stockholmsmassan.se .

Vi fick av Ikea mycket goda och typiskt svenska småbröd typ "plockmat" och hallonbakelser , en



riktigt svensk "dag" ☺ det tackar vi för!

Pedro försökte få oss att sjunga vår nationalsång, men tyvärr stackarn fick han inte mycket hjälp av oss andra! Ja, det där med att komma ihåg texten ;) , snälla Pedro, nästa gång får du ta med texten !! så vi kan ta lite ,



ok jag kan se att Pia hjälpte till och det på det enda fotot jag fick till , ledsen. Men jag har fått hjälp med foton av Birgitta, Sara/Joanna, tack tjejer!

Jag pratade med Rafael om att vi borde kunna börja igen med att fira Lucia också, så som vi gjorde förr och det är han helt öppet för och vill gärna så jag har lovat att vi hjälper honom, det är väl ok?

Som tex om vi har någon bra restaurant som vi kan vara på , som vi gjorde på Ninas och Ramons tid. Vad tycker ni? Vi har ju ett halvår framför oss.

Och Rafael sa också att de som vill få information från konsulatet är välkomna till Sonia och ge henne era mail/telefonnummer osv. Sonia sa att hon har inte så många på sin lista så hon är tacksam också för all hjälp hon kan få.



Förr skulle man ju skriva in sig på konsulatet när man flyttade hit , men nu är det ju inte tvunget längre mellan EU-länder så de får ju inte in många anmälningar, tyvärr.

Jag kommer igen snarast om vår nästa och sista Svea träff innan " sommarlovet" ! som blir den 18/6 .

Ha det så gott!!

Kramar

